

Dagtochten programma 2025

Woensdag 30 april 2025 gaat de reis naar het knusse en compacte stadscentrum van **Gouda**.

Gouda staat bekend als stad van het licht, neen niet de lampenstad van Philips maar van de Goudse kaarsen. Maar ook van de kaasmarkt, ontstaan in 1395 en vanaf 1987 nog slechts als traditie in ere gehouden: op de donderdagen. Een traditionele lekkernij is de Goudse siroopwafel die in 1810 voor het eerst werd gebakken. In 2022 werd gevierd dat Gouda 750 jaar stadsrechten heeft.

Hoe ziet de dag eruit?

Bij aankomst zo rond 11.00 uur worden we opgevangen door de schipper en de gids bij de rondvaart. Met hem zullen we nabij de opstapplaats van de geplande rondvaart worden getrakteerd op koffie en een of andere lekkernij. Tijd ook voor sanitaire stop. We verdelen ons in twee groepen.

Met de rondvaart die tot 13.00 uur duurt en wordt uitgevoerd met twee traditionele trekschuiten krijgen we al enig zicht op de schoonheid van Gouda.

Zie ook: www.reederijdeijssel.nl

Na de rondvaart wandelen we gezamenlijk naar de Markt, huisnummer 15 waar de Oude Waag is gevestigd. Op deze plek verzamelen wij ons op het eind van de middag om vanaf hier samen naar de parkeerplaats van de bus te lopen (P Klein Amerika).



Nu we toch hier zijn: Bij de Goudse VVV, die in het Waaggebouw is gevestigd is de gratis stadsgids 'Welkom in Gouda' te krijgen met handige plattegrond en volop informatie over al het moois dat er te beleven is.

Nu is er ruim voldoende tijd om zelf het knusse Gouda te verkennen.

Gouda leent zich uitstekend om eigen initiatief te tonen. Het is compact, heeft veel kleine, oorspronkelijke winkeltjes en mooie oude gebouwen in verschillende stijlen. De gezellige terrasjes en lunchgelegenheden maken Gouda tot 'het is er aangenaam verpozen'.

Met de gids 'Welkom in Gouda' in de hand kun je na eigen believen die plekjes bezoeken die jijzelf de moeite waard vindt.

Tegen schappelijke prijzen is bezoek mogelijk aan het Stadhuis of het Kaasmuseum.

Ook de Sint Janskerk is een aanrader, het is nu een museum dat gratis toegankelijk is voor houders Museumjaarkaart of VIP Vriendenloterij. De museumhaven, de plek waar we op de boot zijn gestapt, is gratis te bezoeken.

Nadere informatie over Gouda en welke bezienswaardigheden er zoal zijn kun je vinden op:

www.welkomingouda.nl

Tenslotte: Voor wie het wil kan met Frans Hupkens een wandelingetje maken naar het oudste deel van de binnenstad. De highlights zijn dan Het Stadhuis, de Oude Waag, De Sint-Janskerk en achterliggende straatjes.

Op de afgesproken tijd verzamelen we bij de Oude Waag, Markt 15 en lopen gezamenlijk naar de bus. Onderweg naar huis gaan we in Best naar ons diner adres waar we gezellig kunnen nababbelen over alles wat we hebben meegemaakt.

Woensdag 14 mei 2025 bezoeken we dichtbij huis de **Landcommanderij Alden Biesen en Tongeren**. Je hoeft het niet altijd ver van huis te zoeken om een geslaagd dagje uit te krijgen.

Deze geheel verzorgde dagtocht brengt ons naar de Landcommanderij **Alden Biesen**, dichtbij het Belgische Bilzen. Hier aangekomen zullen twee gidsen ons een indruk geven over de grootsheid van dit Landgoed. Ook vertellen zij ons over het ontstaan en de betekenis die de bewoners destijds hadden voor deze mooi streek. Na aankomst start om 10 uur de bezichtiging.

Deze voert ons over een klein deel van dit prachtige landgoed. De door ons gekozen rondleiding maakt bezoek aan de monumentale gebouwen mogelijk. Ook zullen we de betrokkenheid van deze commanderij met de Zuid-Limburgse adel ontdekken.



Aansluitend gaan we gezamenlijk een broodmaaltijd nuttigen waarbij naast de maaltijd zelf de koffie/thee in de prijs is inbegrepen. Andere drankjes tegen contante betaling.

Om de voorpret te vergroten is op www.alden-biesen.be voldoende informatie te vinden over dit grootse complex.

Rond 2 uur gaan we met de bus richting **Tongeren**. Deze stad heeft net als Heerlen en Maastricht een oorsprong die terugvoert naar de Romeinse tijd. Hier kunt u eigen initiatief tonen en het stadje zelf verkennen. Er is genoeg te zien en er zijn leuke winkelstraatjes.

Door de compactheid en gewapend met het plattegrondje dat de plaatselijke 'Visit Tongeren' kan uitdelen leent Tongeren zich voor zelfstandig bezoek. (zie ook www.visitongeren.be)



Voor wie dat wil kan meewandelen met Frans Hupkens die ons enige bijzondere gebouwen en markante plekken in het oude centrum zal tonen. Na deze wandeling is er nog voldoende tijd om zelf een en ander te ondernemen.

Verzamelpunt voor iedereen aan het eind van de middag is de Markt. We lopen om niet te verdwalen samen terug naar de parkeerplaats van de bus. De markt is groot dus verzamelen bij **het standbeeld van Ambiorix**. Ambiorix de grote held die met zijn Eburonen de Romeinse overheersers versloeg.

In Tongeren zullen we ons moeten beperken tot de oude kern met zijn leuke winkelstraatjes. Als deze beperkte kennisname van het stadje zal bekoren dan geeft dat misschien aanleiding om later zelf eens terug te komen om ook de omgeving te verkennen. Zoals gebruikelijk gaan we na afloop gezamenlijk dineren.

Woensdag 18 juni 2025: Mechelen (B) en Fort Breendonk, twee bezoeken in één dag.

Het is niet zo ver van Limburg maar toch een flinke reis vanwege het drukke verkeer in de buurt van Antwerpen en Brussel. Maar we denken genoeg tijd te hebben om in Mechelen, als tussenstop naar Fort Breendonk, het nodige te zien. In ieder geval is er voldoende horeca voor een aangename koffiepauze.

Mechelen is een markante plaats met een rijke geschiedenis. Hoogtepunten zijn, als voorbereiding op de dag, te vinden op www.visit.mechelen.be.

Het ontbreekt hier niet aan winkels, neem ook eens de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de IJzerenleen.



Voor wie dat wil, kan meegaan met Frans Hupkens voor een korte wandeling even buiten de stadskern. Zo leer je de charme van een stad op een andere manier zien.

Rond 13.30 uur brengt de bus ons vanaf de plaats waar we die ochtend zijn uitgestapt (de Veemarkt) naar Fort Breendonk voor een twee uur durende gegidste rondleiding door dit enorme complex.



Het Fort dat deel uitmaakte van de Antwerpse verdedigingslinie diende tijdens de tweede wereldoorlog als gevangenis en doorgangskamp.

Onze gidsen zullen op een aangrijpende wijze verslag doen van de gebeurtenissen die zich hier afspeelden.

Na afloop van de rondleiding is de tijd aangebroken om de bus richting ons diner adres te nemen.

Zaterdag 12 juli 2025: Ahrweiler en Vulkanexpress

Na de vreselijke overstroming 3 jaar geleden komt het toerisme in Bad Neuenahr/Ahrweiler weer opgang. Stroomopwaarts de Ahr daarentegen zijn de herstelwerkzaamheden nog in volle gang. Er is gekozen voor een bezoek aan Ahrweiler, het oudste deel van de gemeente. Het stadje is compact en beschikt op dit vroege uur van aankomst over voldoende horeca.

Tot 13.00 uur is er genoeg tijd voor het verkennen en bezichtigen van dit mooie, traditionele stadje. Het geheel ommuurde plaatsje Ahrweiler is het middeleeuwse deel van de grotere gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler. Door een van de oude stadspoorten, de Ahrtor, loop je zo de historische kern binnen. Het is eigenlijk een groot openluchtmuseum met voldoende horeca met leuke terrasjes.

De eerste mensen die op deze plek leefden waren de Kelten. Dat is ongeveer 2500 tot 3000 jaar geleden. Later waren het de Eburonen die zich hier begonnen te vestigen, dezelfde Eburonen die Tongeren bevrijdden van de Romeinse overheersing. Het duurde nog tot in de late middeleeuwen voordat er sprake was van een serieuze nederzetting. Er werd toen een parochiekerk gebouwd en er ontstond een duidelijke stratenstructuur.



In 1248 kreeg Ahrweiler stadsrechten. De stadsmuren die niet zoveel later werden opgetrokken, zijn nog grotendeels intact. Dat geldt ook voor de vier middeleeuwse stadspoorten: de Ober-, Walporzheimer of Gisemer Tor, de Nieder- of Rheintor, de Adenbach- of Winzertor en de Ahrtor.

Rondom de plaats zie je de hoogtes, waar, vanwege het hiervoor gunstige klimaat, druiven worden geteeld. In Ahrweiler vind je verschillende goede plekken om wijn te drinken. De wijnen uit het gebied rond de Ahr worden hoog gewaardeerd. Het gebied wordt ook wel het 'Rode wijnparadijs van Duitsland' genoemd.



Begin van de middag vertrekt de bus naar Brohl waar een dampende stoomlocomotief ons met de nostalgische Vulkanexpress door het schitterende Brohlbadal naar Engeln brengt.



Daar aangekomen staat de bus te wachten om ons naar het diner adres te brengen.

Zondag 24 augustus 2025: Sail Amsterdam

Dit evenement hoeft geen nadere toelichting: een keur van de meest markante schepen die de wereld kent doet opnieuw ons mooie Amsterdam aan.

In 2025 viert Sail de 750e verjaardag van onze hoofdstad met de 10e editie van Sail Amsterdam.

Schepen, crewleden én bezoekers vanuit de hele wereld komen samen om nautische historie en verschillende wereldbeelden met elkaar te delen. Een feest voor iedereen, een feest dat jong en oud uit alle culturen verbindt. Stap aan boord & make a wave, niet letterlijk maar bezoek de website. Je leert hier onder meer welke type schepen er komen en dat maakt het bezichtigen toch interessanter: www.sail.nl



Geboden wordt de busreis met af-en opstap dichtbij het spektakel en aansluitend een drie-gangen diner. We vertrekken vroeg om zoveel mogelijk tijd in Amsterdam door te kunnen brengen. Tijd die hard nodig is om het gehele parcours te belopen. **Dringende tip:** Loop met de stroom mee.

Zondag 21 september 2025: Bloemencorso Valkenswaard

Valkenswaard, de moeite waard ook als er geen bloemencorso is. Daarom vertrekken we vroeg. Ook om te zorgen dat diegene die een gratis zitplaats nodig heeft deze ook kan bemachtigen. Nogmaals er is van alles te beleven en er zijn voldoende terrasjes en horecagelegenheden om er een gezellige en ontspannen dag van te maken.



Kijk op de website van Valkenswaard en die van het Bloemencorso om in de juiste stemming te raken bij het maken van je keuze voor deze dagtocht. Zoals gebruikelijk gaan we na afloop gezamenlijk dineren.

Woensdag 10 december 2025: Kerstmarkt Düsseldorf

Als afsluiting van het jaar staat de traditionele kerstmarkt op het programma. Dit jaar is gekozen voor Düsseldorf.

De markt staat over meerdere plekken verdeeld opgesteld in de stad maar is overzichtelijk.

Düsseldorf met de Königsallee (de Kö) als beroemdste winkelstraat, staat bekend als dé modestad van Duitsland.

We proberen met de bus zo dicht mogelijk bij de kerstmarkt te stoppen.

Na afloop gaan we onderweg naar huis eerst ons dineradres bezoeken.

